

Van onze correspondent van Curacao over zijn WK-ervaringen 1990:

\*\*\*\*\*

De SUNFISH WORLDS in Orlando van 3 tot 10 februari 1990 door Alex Roose

Al maanden of jaren geleden heb ik ooit aan Greet beloofd eens een stukje voor het SUNFISH NIEUWS te schrijven. Dat het er nooit van kwam ligt ongetwijfeld aan het feit, dat de latijns-amerikaanse "manana" mentaliteit ook bij mij na 12 tropen jaren stevig wortel heeft geschoten. Greet herinnerde mij me aan mijn ooit gedane toezegging, dus daar gaan we:

De "Koninkrijks" afvaardiging aan de laatste WK bestond uit de arubanen Gerard en Ernie Kervel, de nederlanders Jan Walig, Gertjan Zeestraten, André Christiaan en Greet en Jan Dekker en de curacaoenaars Wim van der Gulik, Bill Winkel en ikzelf. Kwantitatief dus een grote ploeg, maar de kwaliteit liet te wensen over want we bakten er weinig van. Daar hadden wij natuurlijk allemaal dezelfde, terechte, smoes voor, namelijk het chronisch gebrek aan wind. Dat zorgde er in het begin zeker voor, dat de wedstrijden afgelast, ingekort, uitgesteld of halverwege gestaakt werden!

Blijkbaar zijn de amerikanen, die dit soort drijfpartijen gewend zijn, hierin stuk beter in want van de bovenste 10 zeilers in de eindrangschikking waren er wel 7 made in de USA.

De lokaliteit was verder prima, een overzichtelijk, ondiep meer, het hotel Holiday Inn op 50mtr. van de boten. Vanuit het restaurant kon je de wedstrijden eigenlijk volgen. De boten lagen op de grasoever, vanwaar de supporters lekker in de zon liggend de wedstrijden konden volgen. Tussen de wedstrijden door kon er meestal teruggevaren worden en dan was er "vrij" pils en tegen betaling gebarbecuede hotdogs en hamburgers verkrijgbaar. Uiterst gezellig, vooral op de zaterdagen en de zondag, omdat er dan een soort country-muzikanten op het terras speelden. Bovendien vormen de Sunfishzeilers een gezellige groep mensen voor wie het voor velen onder hen een jaarlijkse reunie is.

Over de wedstrijden valt dus niet zoveel positiefs te vertellen; beste hollands sprekende zeiler was Wim van der Gulik met een 55e plaats van de 80 deelnemers. De "ster" was eigenlijk Greet, die in de 5e race een fantastische 18e plaats behaalde en in die race o.a. drievoudig wereldkampioen Donny Martinborough van de Bahama's versloeg!



De volgende Wereldkampioenschappen zullen bij ons worden gehouden, mits 2 problemen worden opgelost: nl. het boeienprobleem en het botenprobleem. Het boeienprobleem is een probleem voor ons, omdat de zee al snel 600 à 700 mtr. diep is en wij eigenlijk nog nooit een olympische driehoek hebben gevaren. We verwachten echter tijdig de techniek van het boeienleggen op zulke diepten onder de knie te hebben. Het tweede probleem is een ISCA-probleem nl. wie de boten achteraf moet kopen.

De lokale markt is te klein om al deze 80 of 100 boten te absorberen; in het verleden nam de fabriek de boten weer terug en verkocht ze dan zelf maar dat doet ze helaas niet meer. De oplossing zou eigenlijk zijn een zeer grote sponsor, die 100 boten koopt, die dan jaarlijks gebruikt kunnen worden en na gebruik verscheept worden naar de volgende WK-plaats.

Op zo'n manier zou jaren achterelkaar één sponsor de zgn. "title sponsor" zijn en zou de ISCA voorlopig van het jaarlijks weerkerend probleem verlost zijn.

Rest nog dat deze grote sponsor gevonden moet worden, misschien dat er lezers van dit Sunfish Nieuws wat dat betreft ideeën hebben; het gaat dan om 100 boten à \$ 1.250,-- per stuk:

Overigens staat Greet al een klein beetje onder druk om in 1992 of 1993 de zaak te gaan organiseren, dus wat dat betreft zou het meegenomen zijn als het botenprobleem nu al opgelost wordt.

Wat de periode hier op Curacao betreft, hebben we 4-11 augustus 1991 gekozen. Houdt deze periode dus vrij, want wij rekenen op een enorm contingent Nederlanders, waarbij uiteraard alle oude curacaose "sterren" zoals Jeroen Mustert, Derk Roffel, Fré Jan Bruins, Niels Fabricius, Jürgen en Klaus Schneider, Gert Jan Zeestraten, Dirk Ooms, Wim Coppoolse enz., enz. verwacht worden.

Wel beste mensen dit was een bericht uit de West, waar het nog steeds heerlijk zeilen is. AJO!

Alex Roose

Hierop aansluitend nog wat meer nieuws van ondergetekende WK-gangster. Mocht het zeilgebeuren niet helemaal optimaal zijn, vanwege het gebrek aan wind en het niet optimaal opererende wedstrijdcomité, het sociale gedeelte was uitstekend verzorgd.

Omdat de Amerikanen de eerste dagen nog selektiewedstrijden moesten varen hadden de andere zeilers lekker de tijd om te akklimatiseren; Alex, Wim en ik hebben zelfs nog een zwemwedstrijd tegen elkaar gehouden, dat werd in tegenstelling tot het zeilen door Alex van mij gewonnen en Wim zeilt ook beter dan dat hij zwemt!

Verder is nog vermeldenswaard, dat Jean Bergman, één van de 4 vrouwen aan dit WK, tot en met de vijfde wedstrijd op de 1e plaats stond; een vrouw van over de 50 en moeder van 10 kinderen! dus er blijft hoop. Jammergenoeg waaide het te hard voor haar in de laatste 2 wedstrijden, zodat zij uiteindelijk 8e werd met op de 7e plaats Nancy Haberland; dus 2 van de 4 vrouwen bij de eerste 10!

Wat mijzelf betreft ben ik nog nooit zo tevreden (zwak uitgedrukt) met mijn zeilresultaten geweest als deze keer; nl. in het eindklassement stonden de 4 nederlandse mannen, de 2 Arubanen en 2 van de 3 Curacaue-naars onder mij. Dus wat mij in Nederland maar zelden lukt om zeker deze heren te verslaan is mij zo ver van huis gelukt; voor mij kon dit WK dan ook niet meer stuk.

Hieronder nog een gedeelte uit de eindrangschikking:

- 1. Scott G.Kyle	USA	50,25	punten	WERELDKAMPIOEN 1991
- 2. Leonard Ruby	USA	51.00	"	(zeer klein verschil)
- 3. Mark May	GB	52,75	"	
- 4. Larry Suter	USA	53.00	"	
- 5. Donny Martinborough	Baham.	55.00	"	
- 6. Malcolm Smith	Bermud.	61.00	"	
- 7. Nancy Haberland	USA	64,75	"	
- 8. Jean Bergman	USA	71,75	"	
- 9. Stephen Manson	USA	75.00	"	
-10. Bob Findlay	USA	90.00	"	
-55. Wim van der Gulik	Cur.	275.00	"	
-61. Greet Dekker	Ned.	321.00	"	
-62. Jan Walig	Ned.	333.00	"	
-63. Gert Jan Zeestraten	Ned.	337.00	"	
-67. Jan Dekker	Ned.	358.00	"	
-69. Alex Roose	Cur.	364.00	"	
-70. Ernie Kervel	Aruba	367.00	"	
-72. André Christiaan	Ned.	369.00	"	

Greet Dekker.